

STICHTING SENIORENSCHOOL HEUSDEN

Seniorenreis

Willebadessen (Duitsland)

23 t/m 28 juni 2024



Willebadessen is een Duitse stad in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De stad ligt in een natuurlijke omgeving en biedt veel mogelijkheden voor mensen die graag op vakantie gaan naar een rustige plek. In de omgeving zijn verschillende bezienswaardigheden die de geschiedenis van de regio verraden. Seniorenschool Heusden organiseert ieder jaar een meerdaagse busreis.

Zondag 23 juni:

Om 9.00 uur zaten de eerste deelnemers al te wachten in Nieuwkuijk. Na het instappen reden we naar Vlijmen / Vliedberg, Haarsteeg en Drunen om de anderen op te halen. Het was een gezellig weerzien. Veel oude bekenden kwamen elkaar tegen maar we zagen ook nieuwe deelnemers die al snel opgenomen werden in de groep.



De reis kon beginnen toen iedereen een plaatsje had gevonden en de koffers en (15) rollators waren opgeborgen in de bus. We waren met 56 personen.



Chauffeur Marcel had er zin in en zorgde samen met Meriam en Tinie, dat het ons aan niets ontbrak.



Onthaasten was het motto en snelwegen werden dan ook vermeden toen we via Heusden en Zaltbommel richting Achterhoek reden om in Didam aan te leggen voor een gezellige lunch bij juffrouw Tok.



Na de lunch vertrokken we naar hotel Der Jägerhof in Willebadessen waar we rond 16.00 uur arriveerden. Het uitladen van de koffers, tassen en rollators en het toewijzen van de kamers en uitdelen van de sleutels was goed georganiseerd. We kregen een welkomstdrankje van het hotel.

Om 18.00 uur konden we aanschuiven voor het diner. Meerdere keren werd er een bordje opgeschept met daarbij een pilsje, een sapje of lekker glaasje wijn.

Met het prachtige weer was het nagenieten op het terras en hoorde ik dat Betsie van Heeswijk uit Drunen en Sjaan de Vaan uit Haarsteeg al zeventien jaar meegaan met de seniorenreis en er nog steeds van genieten.



Betsie van Heeswijk uit Drunen (links-) en Sjaan de Vaan uit Haarsteeg (rechts op de foto).



Maandag 24 juni:

Het was een stralende maandagochtend, de zon stond hoog aan de hemel.



Met een '*goedemorgen*' beginnen Jeanne van der Lee en Riet Pullen uit Nieuwkuijk met het lezen van de *Morgenpost* die op iedere tafel ligt. Het wordt een rustige dag. In de ochtend zijn we vrij om het hotel te verkennen of een wandeling in de omgeving te maken

Na het ontbijt gaan de meeste mensen naar buiten: we hebben geluk dat we nu met een aangename temperatuur naar buiten kunnen en van het zomerse weer kunnen genieten.



We mogen gebruik maken van de midgetgolfbaan en de meeste mensen doen mee, anderen gaan een stukje wandelen of zitten lekker in het zonnetje commentaar te geven ☺. Niets hoeft, alles mag.



Om 12.00 uur schuiven we aan tafel voor de lunch en om 12.45 uur gaan we met de bus door het fraaie Teutoburgerwald naar de Schiedersee waar we aan boord gaan voor een rondvaart. Met het mooie weer konden we lekker buiten zitten.



Ook 's avonds konden we buiten zitten en was er een quiz georganiseerd door Meriam en Tinie waarbij we onze hersenen ook konden trainen.

Doordat er groepjes werden gevormd leerden we elkaar goed kennen. Heel gezellig!

Dinsdag 25 juni:

De derde dag, dinsdag, was er een vol programma. De lunchpakketjes werden 's morgens al klaargemaakt en voor ieder was er een pakje drinken, een koek en een appel als extraatje.

Om 10.00 uur begon de Teutoburgerwald-tour met als einddoel het schilderachtige Hannover-Münden.

Toen we rond 11.30 uur arriveerden was het al 28° en zonnig.

Hannover-Münden is een bekende toeristenplaats waar de rivieren de Werra, de Fulda en de Wezer samenkomen.

Het is ook één van de meest complete vakwerkstadjes in Duitsland. Met meer dan 700 huizen op een kleine oppervlakte ziet het er bijna net zo uit als een paar honderd jaar geleden. Sommige huizen zijn meer dan 600 jaar oud (!) maar het is zeker geen museumstadje, het is er erg levendig, leuke winkels en gezellige terrasjes. Met die oude vakwerkhuizen lijkt het stadje weggelopen uit een sprookjesboek



De winkelstraat was autovrij en had verschillende eetgelegenheden en gezellige terrassen. Bij het shoppen werden verschillende zonnepetjes en -hoedjes gekocht maar de meeste belangstelling ging uit naar een terrasje in de schaduw.

Het was dan ook gezellig op het Kerkplein onder de bomen.



Bij terugkomst in het hotel gingen we snel aan tafel voor het diner want om 18.00 uur speelde het Nederlands elftal tegen Oostenrijk. Onze chauffeur en Tinie hebben een zaal versierd met oranje vlaggetjes en op een groot beeld konden we de wedstrijd volgen. De fanatieke supporters droegen een oranje shirt of sjaal.



Het heeft niet geholpen: Oranje verloor met 3-2. Na het voetballen was het even napraten en namen we op het terras een drankje.



Daarna richtten we ons op een ander spel en rollen de ballen over de kegelbaan.



K
E
G
E
L
A
V
O
N
D

Woensdag 25 juni:

Al bij het kriecken van de dag scheen de zon en floten de vogels. De verwachting was dat het een prachtige dag zou worden. Het ontbijtbuffet werd druk bezocht.



Het was heerlijk om na het ontbijt buiten te zijn in de fraaie tuin van het hotel waar iedereen mee kon doen aan een midgetgolfwedstrijd. Het was warm !



's Middags was een excursie naar de Drechselstübe in Düdinghausen gepland. Vanaf maandag waren er al problemen met de bus: een lekkage waardoor vloeistof lekte; niet een druppeltje maar maar een straaltje liep onder uit de bus uit.

Marcel, onze chauffeur, had dinsdag toen we onderweg waren al ad-blue bijgetankt, genoeg om veilig bij het hotel te komen. Daar werd de pechhulp gebeld om het probleem ter plekke op te lossen. Jammer genoeg bleek dat de reparatie niet goed was uitgevoerd en de bus naar de garage moest. Dubbele pech was dat het onderdeel niet voorradig was en een andere bus niet tijdig geregeld was met gevolg dat het uitstapje niet door kon gaan en iedereen bij het hotel moest blijven.



In de omgeving was geen vertier dus moesten we de tijd doorkomen met spelletjes, bijkletsen en kaarten. 's Middags werd een ijsje uitgedeeld om het leed te verzachten.



Donderdag 27 juni:

Donderdag was een dagtrip gepland naar Bad Pyrmont en Hamelen. Met een nieuwe bus vertrokken we om 10.00 uur naar Bad Pyrmont. We begonnen met een 'Lang zal ze leven' voor Annette die vandaag jarig was. Bad Pyrmont is een bekend kuuroord en met Nederland verbonden door koningin Emma, de tweede echtgenote van koning Willem III. Het kuurpark heeft een mooie tuin, waar palmen en subtropische planten groeien. Het Kurhaus 'Der Hyllige Born' is een prachtig en beeldbepalend gebouw met een grote koepel met koperen dak en hoge gewelven aan de binnenkant.



Binnen waren er winkeltjes, galerieën en terrasjes. In 'Der Hyllige Born' zijn verschillende tappunten waar je het water dat uit de bron komt borrelen gratis kunt proeven.

We kwamen tijd



tekort om alles te bekijken. Met de bus reden we langs Schloss Pyrmont, een kasteel uit de 16e eeuw waarin tegenwoordig een museum is gevestigd.





Om 12.30 uur gingen we naar Hamelen, de stad die bekend werd van het volksverhaal over de Rattenvanger die in de dertiende eeuw in dienst werd genomen om de stad van een rattenplaag te ontdoen. Dat lukte wonderwel maar toen de burgemeester hem niet wilde betalen nam de man wraak en lokte 130 kinderen mee.

Het volksverhaal over deze massale kinderverdwijning in de 13^{ee} eeuw is vooral bekend geworden door de opgetekende versie van de gebroeders Grimm.

In Hamelen bezochten we eerst een park waar het zelf meegebracht lunchpakketje kon worden genuttigd. Het was warm en even op een bankje in de schaduw zitten was aangenaam.



Het centrum was vlakbij en konden we bereiken via een voetgangerstunnel. In de stad was genoeg te zien en in de bekende *straat van de rattenvanger* wijzen geschilderde ratten de weg.



Er waren veel gezellige terrasjes maar tijdens ons drankje moesten we snel naar binnen voor een flinke onweersbui

Terug in Willebadessen kon men 's avonds genieten van livemuziek of gewoon lekker buiten zitten.



Vrijdag 28 juni:

Na het ontbijt werden de koffers ingepakt. Het was effe stressen om de kleding plus de spulletjes die daar gekocht zijn in te pakken. Is die koffer gekrompen ... of misschien teveel gekocht?

Gelukkig kon alles mee naar huis.



We vertrokken om 10.30 uur richting Möhnesee om het stuwmeer te bezoeken dat in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is ontstaan door de bouw van een stuwdam in de periode 1908-1913 in de Möhne. De belangrijkste reden voor de bouw van de dam was de watervoorziening, maar ook de energiebehoefte van de opkomende industrie in het Ruhrgebied speelde een grote rol.

Bij het stuwmeer konden we een terrasje pakken of op een van de vele bankjes met uitzicht op het meer het zelfgemaakte lunchpakketje opeten.



Net voor de grens stopte de bus op een

parkeerterrein waar we een half uurtje de benen konden strekken en een groepsfoto werd gemaakt door de chauffeur.

In Wychen was ter afsluiting van de vakantie een afscheidsdiner.



Wij danken alle vakantiegangers voor de gezelligheid

Graag tot ziens



Samenstelling en verslag:
Ria de Folter

Foto's Betsy van Heeswijk
Beppy de Backer
Cis Smits
Henriette van der Heijden
Tinie van Mierlo
Ria de Folter

2024